

Berättelsen om Martin Luther

Martin Luther föddes i staden Eisleben i Tyskland 10 november år 1483. Hans föräldrar hette Hans och Margaretha. Martin uppfostrades till att lyda sina föräldrar. I skolan hade han mycket läxor och lärarna var stränga. Hans pappa ägde en gruva och hade råd att ge Martin en utbildning. Pappan ville att Martin skulle bli advokat. Hans pappa var mycket sträng. Därför lydde han sin pappa och började studera juridik.

En gång råkade Martin ut för ett kraftigt åskväder. Han trodde att han inte skulle överleva och bad en bön. "Om jag klarar mig från detta åskväder lovar jag att bli munk". Martin klarade sig och höll sitt löfte och blev munk när han var 22 år gammal. I klostret studerade han bibeln och han blev också vigd till präst. Han försökte göra allt för att Gud skulle vara nöjd med honom och de andra munkarna tyckte att han var en god kristen.

Martin upplevde att Gud var en sträng domare. Först när han började läsa om Jesus i Nya Testamentet i bibeln förstod han att Gud är kärleksfull. Gud kräver inte att man alltid klarar av att göra allt rätt. Varje dag får en människa ta emot Guds förlåtelse som en gåva. Efter detta var han inte mera rädd för Gud. Martin blev professor i Wittenberg och många studerande kom till hans föreläsningar. Hans idéer spreds och många ville höra om hans nya åsikter.

På Luthers tid skulle alla bikta sig. Då man biktat sig berättar man om vad man gjort fel och ångrar. Prästen gav Guds förlåtelse genom att bestämma en bot. Det kunde betyda att den som biktade sig skulle ge pengar åt de fattiga eller gå på en pilgrimsresa. En munk som hette Johann Tetzel började sälja Guds förlåtelse genom det som kallades avlatsbrev. Många människor trodde att de kunde köpa förlåtelse genom att köpa avlatsbrev.

Martin Luther blev arg när han hörde om avlatsbreven. Därför spikade han upp 95 teser eller påståenden på kyrkporten i Wittenberg den 31.10.1517. I teserna skrev han om vad han tyckte var rätt om synd och förlåtelse. Teserna spreds i hela landet men kyrkan tyckte inte om teserna och bannlyste Martin. Bannlysning innebär att uteslutas ur kyrkan. Martin brände upp brevet med bannlysningen. Han fick ett gömställe i Wartburg slott. Där översatte han Nya testamentet till tyska. Latin var det språk som man undervisade på i skolan och kyrkan på den tiden. Han ville att människorna skulle få läsa och skriva på sitt eget språk och inte på latin. Gudstjänsterna började han också hålla helt på tyska. Martin ville att både flickor och pojkar skulle få gå i skolan för att de skulle få ta reda på saker själva och få läsa bibeln på sitt eget språk.

Martin Luther gifte sig med Katarina von Bora som tidigare hade varit nunna. De bodde i ett hus som kallades Lutherhaus. Till deras hem kom många unga studenter för att bo i Katarinas studenthem. Martin och Katarina fick många barn, deras hem var öppet för alla människor som ville samtala med Luther.

