



Dé funkcar

Kyrkkväll med välsignelse av förstaklassister

TEXT: CHRISTINA CALDÉN-BACK,
barnledare i Lappfjärd-Kristinestad församling

Senaste augusti inbjöd vi samtliga ettor i kommunens skolor till en kyrkkväll i Lappfjärd kyrka.

En enkel familjegudstjänst hade vi som ram, medverkande var ungdomsledaren, barnledaren och 4 hjälpledare.

I planeringsskedet beslöt vi försöka ge barnen en upplevelse som de kunde ta med hem. En sådan var t.ex. syndabekännelsen som vi gjorde som så: Vi bar fram en sten/person till altaret. Stenen symboliserade våra bördor. Framme vid sidan av altaret, hade vi placerat ett kors med blått tyg på golvet, där vi sedan satte ner våra stenar. Tillbaka i kyrkbänkarna bad vi juniorbönen tillsammans.

Predikan som kaplanen höll kallade vi i programbladet för ord på vägen. Efter predikan bad han förstaklassisterna och andra som ville bli välsignade komma fram till altaret.

Som allmän kyrkobön hade vi en bönevandring med 4 stationer:

Station 1: Att börja skolan

Rekvisita: Nalle, cykelhjälm, reflexväst, änglskyddstavlan.

Rekvisitan fick symbolisera skoldagen med allt vad det innebär. Glädje att börja skolan, få vara med vänner men också farorna som kan möta en t.ex. på skolvägen. Stationens ledare ledde rörelserna ur skattkistan nr3/2010: Vi får bygga ett bönehus.

Station 2: Dopot

Rekvisita: Dopfundt och vatten

Ledaren sade: Det här vattnet påminner om dopet och att vi i dopet blir Guds barn. Känn på vattnet. Ledaren ritar ett kors på pannan och säger: I dopet säger Jesus, Jag är med er alla dagar.

Station 3: Vänskap

Rekvisita: ett stort pappershjärta och många små hjärtan i olika färger, limstift, pennor.

Ledaren: Att ha en vän är jätte bra. Men att få vara någons vän är ännu bättre. Vi kan alla öva oss i att vara vänner genom att säga och göra vänliga saker. Säg något du tycker att man blir glad av och som man kan göra med sina vänner.

Barnet får välja hjärtats färg, säga till ledaren/föräldern sitt ord och själv limma upp hjärtat på stora hjärtat.

Station 4: Mission

Rekvisita: Missionsljusstaken och ljus

Ledaren: Missionsljusstaken är formad som en jordglob, för att påminna oss att alla i hela världen hör ihop med varandra. Ni får tända ett böneljus för fred och trygghet för alla barn i världen.

Människorna i kyrkan delades in i 4 grupper och alla 4 grupperna började vid olika stationer. När alla hade rundat stationerna avslutade prästen bönevandringen med en gemensam bön.

Kyrkkvällen i korthet:

Klockringning

Välkommen

Allsång

Bön om förlåtelse (stenarna)

Avlösningssord av prästen

Lovpsalm 153

Textläsning: Mark 10:13-16

Psalm 463

Ord på vägen

Förstaklassisterna får komma till altaret för att bli välsignade

Sång: Jag får va´ hos dig

Bönevandringen

Välsignelse

Slutsång