

Jesus i Karelen

Använd din fantasi, flytta någon av Bibelns berättelser om Jesus från Palestina till Karelen, nära gränsen mellan Finland och Ryssland. Där har Eva Ryyänen bott. Hon har byggt en liten kyrka av furustockar. Hon har också gjort många träskulpturer av olika människor och djur.

Jesus kom till Vuonisolahti, där han hade växt upp, och på söndagen gick han till kyrkan som han brukade. Han reste sig för att läsa texten. En annan gång undervisade han på en praasnieka (det är en festhögtid för kristna som kommer från Finland och Ryssland). Där fanns en hjärtsjuk som hade plågats av sin sjukdom i många år. När Jesus fick se honom kallade han på honom och sa:

– Du är fri från din sjukdom.

Och så lade han händerna på honom. Genast blev han frisk och prisade Gud.

Ungefär en vecka senare tog han med sig Paavo, Juhani och Jaakko och gick upp till toppen av berget Koli för att be. Jesus gick omkring i hela Lieksa. Han följde den smala vägen från Koli längs stranden av Pielisjärvi. Han undervisade, talade om Guds rike och botade alla slags sjukdomar som folk hade. Ryktet om honom spred sig i hela Karelen. Och stora skaror följde honom.

Han gick in i en by och en kvinna som hette Eva Ryyänen bjöd honom hem till sig. Han stod i hennes kapell och sa:

– Eva har valt ut det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne. I det här kapellet får vi be.

Han botade tio krigsinvalider. Men bara **en** av dem tackade honom. Han var från Kostamos på ryska sidan av gränsen. På kvällen for de med båten över Pielisjärvi till trakten av Koli på andra sidan sjön.

Psalmförslag: Psb 278 v 1, 6 Kristus vandrar bland oss än