

Oscar i Colombia

Oscars hem hörde till de fattigaste i Colombia. Det första han stal var mat till familjen. Sedan fortsatte han att stjäla. Han började också langa narkotika. Till slut hamnade han i fängelse, det värsta av Colombias fängelser. När han kom ut därifrån fortsatte han med brott.

Jairo var pastor. En dag såg han Oscar där han låg på trottoaren.

– Jesus älskar dig och har en plan för ditt liv, sa han till Oscar.

Tänk att någon hade sett Oscar och talat vänligt till honom. Det hade inte hänt förr och Oscar blev nyfiken. Han följde med Jairo till kyrkan. Allt detta var nytt för honom, men det var något som drog honom till sig. En värme som smälte hans hårda inre. Där tog han emot Jesus och hans förlåtelse. Men vilken plan kunde finnas för hans trista och förstörda liv?

Gud kallade honom till en speciell uppgift. Han skulle tala med människorna om Guds kärlek, att det finns ett liv där ondskan inte är det viktigaste.

– Vart tror du Gud sände honom?

Jo, till det värsta fängelset i Colombia, där han själv hade varit fånge. Han visste att det var livsfarligt. Vem som helst av fångarna kunde döda honom.

Men han gick. 1987 började han som fängelsepastor.

– Förr gjorde jag farliga brott och visste att jag då kunde mista livet. Nu är jag beredd att riskera livet för att andra skall få höra om Jesus.

Gud var med Oscar och de andra som talade med fångarna. Fler och fler blev kristna och lät döpa sig. En del av de kristna fångarna flyttades till andra fängelser. Då talade de om Jesus där och Guds kärlek förvandlade nya fångar. På olika platser i Colombia fortsätter detta under i dag.

Dagens bön: Gud, var med dem som hjälper fångarna.

Psalmförslag: Psb 12 v 1, 2 Jesus från Nasaret