

Klockstapel efterlyses

Nils Börje Gårdh är en svensk sångare. Han var för några år sedan på en rysk ort. Där fanns en kyrka som det hade varit förbjudet att använda i 70 år. Nu satte man in bänkar igen och skulle fira gudstjänst. Man ville att Nils skulle sjunga.

Han sjöng sången: ”O, store Gud när jag den värld beskådar...”.

Han berättade senare, att det var mäktigt när människorna igen samlades för att lyssna till Guds ord i sin kyrka. Många hade kanske aldrig varit på en gudstjänst tidigare.

Vi gör något viktigt när vi bygger en kyrka. Hela världen har blivit en plats där människor syndat. När vi bygger en kyrka erövrar en bit tillbaka åt Gud. Vi kan säga att kyrkan är ett rum där Guds rike visas. När vi kommer dit är vi på en helig plats.

För 30 år sedan var det självklart i många byar i Finland att folk helgade söndagen. Man gjorde endast det nödvändigaste arbetet. Nu är det risk att alla dagar blir lika. Men vi människor behöver ett avbrott i dagarnas gång. Därför önskade man sig en klockstapel vid bykyrkan i Forsby. Då skulle man kunna ringa in helgen varje vecka.

När år 2000 började fick byn sin klockstapel. Det var många som hörde klockan ringa in det nya årtusendet.

Efter det hörs helgmålsringningen varje lördagskväll. Den påminner om att vi får fira helg och ta en stilla stund för tankar och bön. Blir du orolig när du tvingas till stillhet är det ännu viktigare att sitta stilla utan att göra något. Låt söndagen påminna dig om att ditt liv är viktigt.

Dagens bön: Du är gränslös, Du är nära. Du är ljus och jag är din.

Helena Jansson, 2012